



**LibriVox**



## **Fidessa**

*Door Louis Couperus (1863-1923)*

Couperus, van wien wij sedert zijn onvergelykelijke *Psyché* niets mochten hooren, is weer aan het vertellen gegaan, zooals slechts hij onder onze Nederlandsche prozaschrijvers dat kan. En hij vertelt ons thans van *Fidessa*, de nimf die zweefde en zong en speelde met hare zusters op de vochtige weide, tokkelend de maanlichtsnaren en die eerst op den Eenhoorn, het edele dier met het sneeuwblanke lijf, wordt meegevoerd door het donkere bosch waar de inkschaduwen van de takken druipen en dan op de heide neergeworpen, door een geharnast ridder, Sans-Joye, wordt opgenomen op zijn paard en gereden naar zijn versterkt kasteel in de stad. – Samenvatting door R.P.J. Tutein Nolthenius, 'Bibliographie.' In: *De Gids*.

**Gelezen door Marcel Coenders**

**7 bestanden, totale duur: 3:12:34**

Tekstcontrole: Availle

Omslag naar de oorspronkelijke boekuitgave

Omslagontwerp en productie: Bart de Leeuw

---

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar [librivox.org](http://librivox.org).

Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten.